

We leven in een kenniseconomie. Deze zin zou uit de krant van gisteren kunnen komen.

In onze moderne maatschappij wordt meer en meer de nadruk gelegd op kennis. Niet de natuurlijke grondstoffen, tijd of kapitaal zijn kritische factoren in de menselijke activiteiten en ontwikkeling. Alles draait rond kennis.

Maar wat bedoelen we met kennis ?

Het is die eigenaardige combinatie van alles wat we weten, kennen en kunnen. De vaardigheden die we onszelf eigen gemaakt hebben, wat we geleerd hebben uit onze successen en onze mislukkingen, onze aangeboren talenten, ... Maar ook dingen die we gemaakt hebben.

Omdat we gemakkelijk iets vergeten schrijven we het soms op. Zo kunnen we het later zelf opnieuw gebruiken of doorgeven aan anderen.

